

”VIKINGEN”

Medlemsblad for
Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster
Oktober 2013



Op og ned – ja det kommer vi jo en gang hvert år – det er kun røgen fra Sukker fabrikken der afslører at det er op. Kranføreren var dog ved at gå i ”Panic” da det først lykkedes efter 4 gange op og ned. Bunden så pæn ud efter de mange skyl så - ?

Der sker også noget i vinterperioden – se bagerst her i bla’et og
Hold dig orienteret på Vikingens hjemmeside:
www.sf-vikingen.dk

**Sejlforeningen Vikingen,
indkalder herved til, ordinær
GENERALFORSAMLING,
tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19,
i Roklubbens lokale (GP),
med dagsorden ifølge vedtægten.**

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 10. januar 2014.

Dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag, er tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset for medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Vikings regnskab er tilgængeligt i klubhuset 14 dage før generalforsamlingen

Bestyrelsen

**Sejlforeningen Vikingens Bådfond,
indkalder herved til generalforsamling,
tirsdag den 25. februar 2014, kl. 18,30,
i Roklubbens lokale (GP).**

Dagsorden er tilgængelig på hjemmesiden og i klubhuset for medlemmerne, senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Jimmy Madsen, formand.

Er du medlem af Sejlforeningen Vikingen, er du også medlem af Bådfonden!

Sommeren 2013

Af formand Heinz Browa



Endnu en sejlsæson er gået, og vores gennemsnits alder er desværre steget igen, men klage over vejret denne gang kan vi ikke, for det har da været det bedste i mands minde, nemlig dejligt vejr god vind og ingen regn.

Jeg vil gerne takke de folk som har været med til at stable de forskellige ture og fester på benene, som har været i årets løb.

I Vikingen er der ikke sket de helt store forandringer, ud over at vi har fået repareret vores skvulpe skot under klubhuset, og jeg skal dog love for at det har pyntet gevaldigt. Selv samme skot er også ordnet under nord broen af Amba'et. Så hele facaden mod sundet hænger rigtigt pænt sammen igen. Nogle har nok bemærket, at det er ved at blive lavvandet i vores syd bassin igen, jeg har mistanke om, at det er det mudder som er pumpet ud fra Slotsbryggen, som er drevet ind til os, og det er meget øv, da vi i Amba'et også har lidt lavvande i kassen.

Vikingen er trods alt en sejlklub, en af de rigtig gamle endda, der bliver også tilbage lagt mange sømil under kølen, men desværre kun dem hvor der skal grilles en bøf i Nysted eller drikkes en sjat et andet sted, vores egen sund sejlads er gået rigtig meget ned af bakke, i år blev den aflyst pga. manglende deltagelse, om det har noget med vores gennemsnits alder at gøre, ved jeg ikke, men for ringe er det i hvert fald.

Vi har fået et forslag fra et medlem, om at genoptage Vikingens hoved kapsejlad igen fra Guldborg. En rigtig god ide synes jeg, især nu hvor Kragenæs er stoppet med Smålandshavet rundt, jeg har for nogen tid siden talt med nogle Guldborg sejlere om forslaget, de synes, det er en rigtig god ide og vil måske gerne være med til, at vi i fællesskab kan finde ud af det.

Så ønsker jeg Jer alle en god vinter, og glæder mig til vi ses på vandet til næste år.

Heinz.

Fra Vikingens ungdomsafdeling -

Harboe cup 2013

Vejrudsigten lovede godt og mildt efterårsvejr med rolige vinde fra øst, så humøret var højt da vi mødtes fredag eftermiddag på havnen og pakkede den lange trailer med 5 optimist joller og en tera jolle.

Vi tog også vores nye orange rib med på en alm. trailer og den store rib med på sin egen trailer. Det gjorde det muligt at være på vandet på to baner og være med ungerne, hvis der skulle være behov for hjælp.

Forældre til de to drenge Tobias og Jakob Møller havde campingvognen med og boede på camping pladsen ved noret. Vi andre havde valgt skolens gymnastiksal, der ligger lige ved havnen i skælskør. Her boede vi sammen med en hel flok andre sejlere. Spisningen havde vi bestilt hjemmefra, så der var morgenmad på havnen i et telt kl. 8 hver morgen med smør selv madpakke til middag. Det er et super koncept og til rimelige priser.

Efter ankomst fredag aften satte vi vores RIBs i vandet ved slæbestedet og sejlede dem over til havnen. Alle hjalp til med dette. Herefter kunne vi lige nå at pakke joller ud og få dem lagt klar på havnen inden det blev mørkt. Og så var alle sultne og vi gik down town skælskør og fandt en etnisk restaurant der havde rullekebab på menuen, den var rigtig god ☺

Lørdag gik det løs med sejlads. Jollerne var klar og vi tog på vandet efter et skippermøde. Vinden var svag og det drillede lidt, så første sejlads blev udsat. Omkring middag kom vinden og der blev afviklet 4 sejlads i alt. Feltet var stort - 76 både var mødt til start på opti c banen og der var rigeligt at se til for sejlerne. Vi havde øvet starter hjemmefra og det blev der brug for. Det blev også til en omstart lørdag.

I den anden sejlads havde vi Vikingerne helt fremme i feltet. Anton fra Præstø blev 2'er, mads 3'er og Frederik 6'er og Tobias 10'er. Så ungerne fik prøvet at det er muligt at være helt i front. Vinden skiftede meget retning så det var vanskelige forhold på banen.

Vikingerne klarede sig rigtigt fint både foran og bagerst i feltet og fik lært en masse. I sådant et felt er der mange situationer som vi jo slet ikke kan skabe hjemme på sundet med de få joller vi har.

Efter sejladsen var der bad og omklædning til festtøj, for nu skulle vi alle til Regatta middag i pakhuset på skælskør havn. Der var 350 solgte madbilletter og der var rigeligt med mad til alle. Harboe stod for drikkevarerne, så der var også rigeligt af det med et helt bryggeri lige ved siden af.

Efter spisningen var der masser af lodtræknings præmier bl.a. en BRIG dinghy. Vikingerne tog også præmier Tobias en pc mus og Jakob en stor kasse slik som han delte flittigt ud af til de andre vikinger ☺ Anton fra Præstø som var med ved vores bord vandt en sejlervest. Efter en god aften gik vi i det flotteste klare vejr hjem til vores sovepladser i gymnastik salen. Der var ro på salen kl. 2230 og 2300 blev lyste slukket, dagens friske luft og den gode middag gjorde sit til at vi hurtigt faldt til ro.

Søndag var vinden der fra morgenstunden og efter et godt morgenbord med rundstykker og alt hvad der høre til var vi klar på vandet. Vinden stadig østlig var nu 5-8 m/S og det udfordrede sejlerne, der nu hang ud over kanten på de små joller for at holde dem på ret køl. Der blev gennemført 5 sejlads afbrudt af en middags pause på land.

Det blev nogle friske sejlads der bød på bordfyldninger og enkelte kæntringer, så ingen tvivl om at det var svære forhold på vandet. Vikingerne gik til den med et smil og på trods af diverse forhindringer og udfordringer gav ingen op, der blev kæmpet lige til det sidste i

hver sejlads både foran og bagerst i feltet. Alle havde hver deres ting at øve sig på og det var fantastisk at se hvordan de klarede sig

Tera jollen sejlede på Noret og far Thomas var på vandet med den nye orange RIB for at bakke Jonas op så han ikke var helt selv. Jonas klarede sig rigtigt fint og havde i den ene sejlads en 3.plads. Tera jollen er god til den fysiske lidt større sejler, som har svært ved at være i en optimist jolle.

Efter sejladserne var der pølser og brus på havnen til alle mand. Vi pakkede joller ned og gjorde klar til hjemtransporten. Vi måtte desværre vente længe på præmieoverrækkelsen pga en protest, men til sidst blev de klar. Alle opti-c sejlere fik en præmie med hjem. Mads sluttede på 15.pladsen som var sidste præmie plads og fik et glas med hjem. Der skulle også kåres en kredsmester i Sydstævnekredsen og det blev til vores store overraskelse mads. Så han fik en tur op på podiet sammen med 1-2-3'erne og der blev hujet godt fra vikingerne ☺

Alt i alt et rigtig godt stævne, hvor sejlerne fik prøvet sig selv af i et stort felt under svære forhold. Ledernes målsætninger blev rigeligt opfyldt, da alle sejlere klarede udfordringerne fantastisk flot og med smil på. Lederne fik gode erfaringer med at være af sted med flere sejlere end tidligere og netværket lidt med ledere fra de andre klubber. Håber næste år at vi kan komme af sted med endnu flere sejlere og måske også til en sejlads i foråret, så Vikingerne er endnu bedre forberedte til Harboe cup'en. Tak til alle sejlerne for deres flotte indsats og gode humør. En stor tak til forældrene der var med, det var en stor fornøjelse at være af sted med Jer og i var gode til at være der for alle ungerne.

Deltagere 2013: Jakob, Tobias, Jonas, Frederik, Johan og Mads

Hilsen Morten og Lars

Lars Solberg Wollesen, fortæller og viser billeder på medlemsmødet den 19. november.

Uddrag af regler for Sejlforeningen Vikingen:

Sommerperioden regnes fra den 1. april til 1. november.

I den periode er der strøm og vand på broerne.

I vinterperioden er der kun strøm via Vikingens elmålere.

Målerlejen er 150 kr. og 2,50 kr. pr. kWh.

Ved større strømforbrug i sommerperioden skal der ske registrering og betaling via måler.

Der er ikke vand på broerne i vinterperioden!

Både der ligger ved broerne om vinteren skal betale 1/3 af sommerprisen.

Sommer og vinter anvises alle bådepladser også i kanalhavnen, af broformand, Heinz Browa.

Vi har nu fået en miljøstation!



Nøglen til miljøstationen finder du i nøgleskabet, samme sted som nøglen til mastekranen, i klubhuset. Husk! Den skal tilbage igen.

Det nye tankanlæg fungerer – hvis ikke du har for stor dybgang!

Flere har forsøgt sig og nogle er det lykkedes for. Vi ”Baloo” var derinde ved højvande, men mudrede godt op, vi stikker kun 1,35.

Det er et godt tiltag og flere, der ikke tør gå ind, tanker i dunke for på den måde at holde omsætningen i gang og støtte initiativet. Det er Guldborgsund Kommune der ikke helt kan leve op til den lovede uddybning, efter flere forsøg. Amba’et forfølger dog sagen.

At ham Tyskeren knækkede sin mast på broen var jo nok manglende



OVERblik!

Bro åbnings knappen, der sider på hjørnet i samme side som broen er hængslet og buer ud over indsejlingen, er måske uheldigt placeret. Holdes til bagbord ind og styrbord ud er der ingen problemer. Selvfølgelig skal du vente på grønt lys!



Det er ikke alle der bemærker det, men der udføres løbende en del medlemsarbejde.

Noget af arbejdet udføres delvis i det skjulte –



nye Elkabler -

og udskiftning af gamle



På ponton broen må der være glæde over at der endelig er både strøm, vand og lys.

Flere Elkabler skal udskiftes, da de gamle er for småt demissioneret og lidt mørnet af tidens tand.

Der vil også i den kommende sæson være ting der skal laves som medlemsarbejde f.eks. har vi udskudt udskiftningen af vinduerne og beklædningen på nordsiden af klubhuset.

Lidt om -

Pinse-Nysted-Sjattur

og lidt mere.

Pinse er noget vi alle ser hen til, da det jo er den første rigtige fællestur i den nye sæson.

Det gode vejr, det hyggelige samvær, lege for store og små og selvfølgelig kapsejladserne Femø rundt. Vejret var med os, det hyggelige samvær er der ingen der kan pille ved, ikke engang vejrguderne, for vi har jo vores telte med (som Finn Poulsen fragter frem og tilbage- tak). Der er jo et legebarn i os alle, så selvfølgelig var det sjovt derovre på pladsen lørdag eftermiddag - og så var kaffen klar!



Kapsejladschefen (Niels Thal lidt utydelig) har mange bolde i luften, er teltet på vej, hvor mange deltagere kommer der, startlister, hvilken vej skal vi rundt og kommer der overhovedet noget vind i sejlene?

Niels har placeret sin vejsidebombe ved siden af sig, så Ole Hovmann (også lidt utydelig) er gået i flyverskjul.

Kapsejladserne – ja – der talt meget om manglende deltagelse, men der kommer dog nogle til start. Jeg glæder mig hvert år, hvis jeg kan komme med på en båd og synes det må være dejligt efter et par dage i havn at komme på vandet, hvad enten det er på en båd man kender eller en hel anden, det er jo også et samvær og en hyggelig oplevelse. Tidligere deltog vi i det lidt tunge (LM m.fl.) løb, det var rigtigt sjovt, da der også kom nogen udefra – så vi skal måske også lokke de både med der ikke er de helt store kapsejlere.

Det er en dejlig tur og mange gør en indsats med det ene og det andet for at det bliver en god oplevelse for os alle – tak (til Tordenskjolds soldater og de andre).



Havnen er fyldt, teltene rejst, flagene er hejst – det oses af Pinsetur!

Nystedturen er vi også mange der ser hen til, da det er den første fællestur efter sommer turene, der giver lejlighed til at dele sine sommerminder mm i festligt lag.



Viften ved dag og nat – sover de da aldrig de Vikinger – jo jo kl. ca. 23 er der ro overalt.

Denne tur rigtig råhygge, men i år var der lidt færre end sidste år, jeg tror vi var 9 både. Nogen gange er der ting man ikke kan undslå sig i at deltage i, f.eks. familie tam tam, arbejde mv. Carl Erik og Co, havde sørget for de gode aktiviteter lørdag eftermiddag og fine præmier der denne gang ikke var skjult i Nystedposer, men til frit valg efter fortjeneste - tak.



Hold tungen lige i munden – det gælder i golf og når der fortøjjes i viften

Turen var selvfølgelig rigtig god, selvom flere af os lurede på om, sidste års store oplevelse på Rødsand kunne gentages – men vejret var ikke til det!

Sjatturen ser vi også hen til, ikke fordi det er den sidste (uofficielle) fællestur, men fordi den selvfølgelig også har alt det der skal til, en god sejltur ud og hjem, råhygge og hvad dertil hører – det glimrende Sjat-turs-udvalg har jo skabt så god en ide' at flere og flere deltager også den yngre del af vores medlemmer og ingen ved sit *fulde fem* vil gå glip af denne tur.

Efter skov- og hytteturen var der fælles frokost, for både de "gamle" øverst og de lidt Yngre nederst, hvor der også blev indtaget et



par %ter, der var dog også vand på bordet!

Vi nåede heldigvis til Kragenæs i år hvor faciliteterne bare er helt i orden, dertil kommer at udvalget, Rimfaxe og Mette K, havde lånt Klubhuset, grill og skaffet %ter på havnepengene - tak.

"Forventningens glæde er den største", så vi glæder os allerede til næste års ture, programsatte og spontane fællesture.

Sundsejladsen blev aflyst pga. manglende tilslutning, det må der gøres nogle tanker om, genoplivning, justering, eller noget helt nyt!

Tirsdagssejladserne er vores livsnerve, når vi snakker om kapsejlad og de der kommer selvom de ikke sejler, men hjælper til hvor de kan, er med til at skabe et godt liv i vores forening.

Husk, standernedtagningen den 2. november kl. 13, med efterfølgende frokost (på Vikingens regning), drikkelser til tirsdagspriser, hvis du vil have snaps til silden, så tag en med hjemmefra!

Den 19. november har du et valg, du kan slå benene op i sofaen eller komme til medlemsmøde i et par timer og hygge dig med os andre.



Aktivitetskalender for vintersæsonen 2013/14

Lørdag d. 2. november kl. 13: Standernedtagning

Vikingen er vært ved en let frokost og socialt samvær. Vin og øl kan købes til tirsdagspriser.

Tirsdag d. 19. november kl. 19: Klubaften i klubhuset.

Kom med dine billeder fra sommeren på et USB stik og fortæl. Vikingen giver ost/pølse og en øl eller et glas rødvin.

Tirsdag d. 25. februar i GP:

Bådfondens generalforsamling kl. 18.30. Alle medl. kan deltage.

Vikingsens ordinære generalforsamling kl. 19.

Fredag d. 14. marts kl. 18: VM i bowling, med efterfølgende middag. Husk tilmelding! Se hjemmesiden.

Tirsdag d. 22. april fra kl. 16: Rengøring, af klubhus mm, så det er i orden til standerhejsningen. Det tager et par timer.

Lørdag d. 26. april kl. 13: Standerhejsning – kl. 18 er der festmiddag i klubhuset. Husk tilmelding i god tid.

Vikingsens Ungdomsafdeling, holder møder i vinterperioden om mandagen fra kl. 16,30 til 18, i lokalet i GP.

Hertil kommer de arrangementer, som pludselig opstår, som f.eks. sidste års sangaftener, gymnastik m.fl.

Hold dig orienteret på hjemmesiden om tid, sted, tilmelding, pris og evt. ændringer mm.

Sejlforeningen Vikingens bestyrelse

Formand: Heinz Browa, 23 60 13 44, Heinz.Browa@gmail.com
Næstform.: Nikolaj Kirk Andersen, 40 88 07 37, nikolaj.andersen81@hotmail.com
Kasserer: Martin Sønderkov, 21 47 34 79, martin@sonderskov.net
Sekretær: Ole Simonsen, 23 30 93 43, osscout@gmail.com
Best.medl.: Klaus Møller, 41 87 69 32, k154858611@yahoo.dk
Best.medl.: Michael Hammer Hansen, 26 27 04 28, junior0015@hotmail.com
Best.medl.: Ulla Klimt, 72 48 27 46, ukl@ucsj.dk

**Vikingens adresse: SF Vikingen, Sophieholmen 19, 4800 Nykøbing F.
Postboks 268, Nykøbing F**

Ungdomsafdelingen: Lars Solberg Wollesen, 54 95 64 74, lsu@danpilot.dk
Sejlerskolen: Jimmy Madsen, 28 37 78 26, jimmymadsen@get2net.dk
Kapsejladsvd.: Niels Thal Jensen, 21 24 91 22, thal@post12.tele.dk
Finn Poulsen, 4028 7387, Hans Jørgen Kristiansen 6163 2902
Tirsdagspiger: Måltagning og resultater mm, Ulla Klimt, Dorte Simonsen,
Lisa Henriksen og *Flemming Hansen*.
Klubmåler: Nikolaj Kirk Andersen og Heinz Browa.
Broerne: Broplan, Heinz Browa, 23 60 13 44, Heinz.Browa@gmail.com
Vedligehold, Nikolaj Kirk Andersen, 4088 0737
Klubhuset: Klaus Møller, 41 87 69 32, k154858611@yahoo.dk
Arrangement udv.: Kontaktpersoner indsættes ad hoc.
Hjemmesiden: www.sf-vikingen.dk
Hostmaster: Ole Hovmand, 40 46 15 01, ole@filuka.com